



DUB DE VRIES□□□□□

Geboren in 1943 te Urk. Is van beroep offsetdrukker, maar nu met vroegpensioen. Op latere leeftijd ontdekte hij het orgel. Door veel zelfstudie was hij snel zo ver dat hij in de Christelijke gereformeerde Kerk te Wormerveer de eredienst mocht begeleiden. Geïnspireerd door het orgelspel van Feike Asma en Piet van Egmond in die tijd, zocht hij contact met de organist Teke Bijlsma, waar hij de kneepjes van het vak grondig bestudeerde. Hij bleef niet onopgemerkt, want sinds vele jaren begeleide hij onder andere het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor en Credo uit Landsmeer en vele andere koren in Nederland en als gastorganist in Den Helder, Urk en Genemuiden. Zijn nimmer aflatende enthousiasme, muzikaliteit en creativiteit staan borg voor vele geluidsdragers. Vooral de CD-serie 'Al slaat de zee' is een groot succes evenals 'Zie ons wachten aan de stromen' en 'Tel uw zegeningen'. Is koninklijk onderscheiden voor zijn bijzondere staat van dienst. Kijk eens op zijn website.

LISELOTTE ROKYTA-FENNEMA

Studeerde hoofdvak panfluit aan het Hilversums Conservatorium bij de Roemeense panfluitist Nicolae Pîrvue. Na het behalen van haar diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus en masterclasses bij Gheorghe Zamfir en Simion Stanciu heeft zij drie maanden in Maramures in Roemenië gewoond en onderzoek gedaan naar Roemeense volksmuziek. Ze geeft in binnen- en buitenland panfluitles en concerten met bekende organisten zoals Dub de Vries en Martin Mans en met haar eigen Roemeense orkest Ciobănița, waarin ook haar man Jan Rokyta speelt. Haar concertreizen voert haar over vele landgrenzen. Woont nu in Tjechië.